



# Stichting TSJERKIND

CAPELLE A/D IJssel

K.v.K. nr. 24291902

# APRILREIS 2018



Deze reis was van 16 – 27 april. Helaas konden we niet alles meenemen, omdat we een aanhanger misten. We hebben de reis gemaakt met een VW Crafter met aanhanger, gereden door Daan en Hannie Plandsoen en een VW Transporter gereden door Pim Visser en Koos Bouman. Voor Koos was het de eerste keer en gelukkig hadden we nu niet de problemen bij de grens zoals



in oktober. De auto van Pim en Koos moest wel door de scanner, maar na 6 uur waren we de grens over. Onder politiebegeleiding konden we naar de binnenlandse douane in Krasnasjelski, waar de wagens een nacht achter het hek moesten blijven. De volgende dag konden we daar de papieren in orde maken en bij de kerk de goederen uitladen. De loods wordt daarna verzegeld. Na toestemming van het ministerie in Minsk mogen de goederen worden verdeeld. Dit kan 2 tot 13 weken duren.

Het was inmiddels **donderdag 19 april**. We konden eindelijk beginnen. We bezochten die dag twee instellingen en een gezin met een invalide meisje -

Julia. Er worden in de regio diverse instellingen gesloten dat als gevolg heeft, dat de druk op de instellingen in Volkovysk groter wordt. Mede dank zij



de hulp van de afgelopen jaren, zijn de voorzieningen daar zo goed, dat zij open mogen blijven. De directrice van het **Sanatorium** vertelde



dat 70 % van alle kinderen in Wit-Rusland met een dokter te maken heeft en dat dit niet is voor een verkoudheid. In dit Sanatorium

komen iedere 4 weken zo'n 100 kinderen en je mag/kan zelden twee keer in een jaar komen. De vorige reis hadden we wat geld achter gelaten waar deze nachtkastjes van zijn gekocht. Zo zullen ze met behulp van het geld van "Happen en Trappen" nog

meer kastjes kunnen kopen. De kinderen zijn erg blij met hun eigen plekje.

**Vrijdag 20 april** zijn we met Svetlana van **Aridie** (een instelling die gehandicapte kinderen thuis bezoekt) op pad gegaan. We bezochten **Miroslava** - 1 jaar en 4 mnd.- geboren met 1 nier en hartproblemen. Zij woont met haar ouders in een sociale flat en zij hebben twee kamertjes van 2x4 m waarin zij wonen en slapen. Er is een gezamenlijke hal, die met meerdere gezinnen gedeeld wordt. Evenals de keuken en badkamer en wc. **Margarita** van 7 jaar. Zij heeft problemen met haar linker hand en met lopen. Haar tweelingbroertje Maxim was naar school, maar eigenlijk had hij ook wel thuis willen blijven. **Emilia** van 5 jaar is geboren met een tumor in de hersenstam. Toen zij twee was, is zij geopereerd en sindsdien kan zij niet meer lopen. Ze hebben niet de hele tumor kunnen weghalen en daarom staat zij ook onder strenge controle. Zij gaat regelmatig naar het Revalidatie Centrum. **Wowo** 10 jaar- is verlamd aan beide benen, kan niet goed zitten en heeft ook een geestelijke achterstand. Hij had een tumor op zijn hoofd en die is verwijderd toen hij 1 jaar was. Hij heeft een volwassen broer en zus, die ook



alweer kinderen hebben. **Igor** 23 jaar. Hij heeft een ongeluk gehad en zit nu in een rolstoel. Zij wonen 2 hoog en hij kan de deur niet uit. Alleen bij speciale gelegenheden, zoals het zomerkamp, wordt hij opgehaald. Om de tijd door te brengen leest hij veel en de computer is onmisbaar. Zijn ouders werken in de cementfabriek. Deze fabriek veroorzaakt veel longklachten bij de bewoners in de omgeving. Alles in de buurt van de fabriek is wit., zoals het gras, de bomen, de straat. Als het droog is stuift het en als het regent is het een vieze brei. **Aridie** bezoekt jaarlijks 160 kinderen in Volkovysk en heeft sinds januari de regio erbij gekregen, zodat zij nu 270 kinderen moeten bezoeken. Verder hebben we nog een bezoek gebracht aan het **Revalidatie Centrum** en aan de kleuterschool voor gehandicapte kinderen **Protalinka**. Nog een bezoekje aan het gezin van een sponsorkind en de dag zit er na 12 uur op.

**Zaterdag 21 april** bezochten we de andere gezinnen met sponsorkinderen . Alle kinderen verkeerden in goede gezondheid. Eén sponsorkind trouwde



vandaag en wij zijn haar nog even gaan feliciteren. De kinderen zijn erg blij met hun doos uit Nederland en ook de

adoptieouders zijn dankbaar met de aandacht en hulp van mensen uit een ver land die om hen geven.

**Zondag 22 april** zijn we naar de kerkdienst van pasto Pavel gegaan. De dienst duurde twee uur. Na het eten reden we naar **Dvoretz** waar de tweede helft van de reis plaats vindt. Eerst bijpraten met dr.Regina en daarna

een ontmoeting met Vera, het meisje waarmee alles begonnen is.

**Maandag 23 april** zijn we 130 voedselpakketten



gaan maken bij de plaatselijke "supermarkt". Zo'n pakket bevat 15 artikelen ,zoals bloem -olie -suiker -

rijst ed. en kost ongeveer €11,00. Met twee wagens zijn we pakketten volgens de lijst gaan rondbrengen in en om **Dvoretz**.

De lijst wordt samengesteld door dr. Regina en de burgemeester en bevat de namen van de allerarmsten – invaliden en grote gezinnen. We brengen een bezoek aan de **Kleuterschool** en 's avonds zijn we naar de huisgemeente in **Novaljenja** gegaan ,waar we ieder in zijn eigen taal,



samen liederen konden zingen tot Gods eer.

**Dinsdag 24 april** zijn we verder gegaan met pakketten rondbrengen en om 1 uur werden we in het ziekenhuis in Djatlova verwacht. Met Galina van het **Rode Kruis** hebben we hier ook nog 6 pakketten rondgebracht. 's Avonds nog een bezoekje aan ds. Sasja en zijn gemeente in Djatlova, waarna we om 9:15 u bij dr. Regina thuis waren.

Onze taak zat er weer op.

**Woensdag ochtend 25 april** om 8:30u weer op weg naar huis, waar we **vrijdagavond 27 april** om kwart voor 6 Capelle inreden . **Missie volbracht**.

Zoals altijd krijgen we hulpvragen voor speciale artikelen. We proberen aan de vraag te voldoen maar dat is niet altijd mogelijk. Wilt U helpen bij het invullen van de hulpvragen? Kijk dan eens op onze website [www.tsjerkind.com](http://www.tsjerkind.com). Hier staan ook meer foto's en eerdere nieuwsbrieven.

### **DRINGENDE OPROEP!!!**

**Wie kan ons helpen aan een dubbel-assige aanhangwagen voor twee weken in oktober?**

Wij danken u allen voor de bijdragen in goederen en geld. Dankzij u kunnen wij deze reizen maken. We kunnen niet nalaten God te danken dat Hij ons weer de mogelijkheid gaf dit te kunnen doen.