



Stichting TSJERKIND

CAPELLE A/D IJssel

K.v.K. nr: 24291902

ANBI's

MEIREIS 2019

Nadat we op zaterdag 11 mei met een groot aantal ons uiterste best gedaan hebben om de twee Crafters met aanhangers volgestouwd te krijgen en daarna de documenten in orde te hebben gemaakt voor de reis, zijn we maandag 13 mei op pad gegaan naar Belarus.

Deze reis gingen mee, Daan en Hannie Plandsoen en Koos Bouman met zijn zus Marian die voor het eerst de reis meemaakte. Zoals gewoonlijk hadden we veel goederen zoals kleding, Incontinentiemateriaal, speelgoed, een rolstoel en rollators ect. Wij zijn heel dankbaar voor de goederen en financiële middelen die we mochten ontvangen waardoor wij als stichting, in staat zijn om voor de mensen in Belarus iets te kunnen betekenen. De reis is voorspoedig gegaan en na de overnachtingen in Genshagen (bij Berlijn) en Pultusk (bij Warschau) kwamen we woensdagmiddag 12.00h bij de grens aan. Alles ging bij de grens deze keer heel erg voorspoedig. We waren na 3 uur de grens over en konden we onze weg voortzetten naar Volkovysk. Zo kwamen we Russische tijd (één uur later dan in Nederland) 17.00h op onze bestemming aan.

Volkovysk. Donderdagmorgen eerst naar de binnenlandse douane om toestemming te krijgen om onze goederen uit te laden. Dit is na ongeveer een 5 kwartier gereed. De goederen kunnen we daarna gaan uitladen in de kerk.



Na een periode van drie weken tot twee maanden worden zij dan vrijgegeven en kunnen ze

verdeeld worden. De goederen die wij brengen worden verdeeld onder de mensen die dit hard nodig hebben. Dat dit niet alleen in Volkovysk en Dvoretz is, blijkt uit de bedankbrief die we kregen van een baptistengemeente 500 km van Volkovysk.

"We, Baptist church thank you with all of our hearts for the humanitarian aid that your Tsjerkind fund gave us through pastor Pavel in Volkovysk We are glad and grateful that we could get it and give it to handicapped people, retired persons, multi-child families, lower-income families, adoptive families and needy people. Those who got this aid are thankful to you and God for your attention and help. Church of Bobroeisk Belarus.

Na het middagmaal gaan we met de tolken Julia en Nastja, die vrij van school hebben gekregen om ons bij te staan eerst naar de

bank om geld te wisselen zodat we voedselpakketten kunnen maken voor de gezinnen die we gaan bezoeken. We bezoeken een nieuw sponsor gezin met twee kinderen Timor en Maxim, Het zijn twee broertjes die geadopteerd zijn door Dimitri en Elena. Timo is 3 en Maxim 2 jaar. Om 17.00h worden we bij de burgemeester verwacht, waar we hartelijk bedankt werden voor het vele humanitaire werk wat we doen voor Volkovysk met het verzoek voor regelmatige samenwerking. Daarna gaan we een bezoek brengen bij de familie Oes (Dima). Zij hebben een nieuw huis vanwege de zwaar gehandicapte Dima. We hebben dit gezin gesponsord voor de verwarming. Omdat er nog geen wegen zijn en het er erg modderig is komen we vast te zitten. Met de organisatie Aridi zijn we invalide kinderen thuis gaan bezoeken. We kwamen bij **Alina** 13 jaar. Dit meisje zit in een aangepaste houten stoel. Haar armen en benen zijn letterlijk vel over been. Haar handen staan haaks naar de verkeerde kant. Haar hoofd moet zij ondersteunen met haar arm.



Onze eerste indruk was, zij moet overal mee geholpen worden. Maar wat een vergissing. Zij had haar nageltjes gelakt om er netjes uit te zien. Moeder vertelde dat zij thuis les krijgt. Zij leert Engels, kan borduren, knutselen (en netjes!) zij eet zelf. Wat een moed en doorzettingsvermogen. We waren onder de indruk. We brengen met Aridi nog twee bezoeken bij zwaar gehandicapte kinderen.

Vrijdag We bezoeken de **jongerensoos (YHP-centrum voor jong invaliden)** We krij-

gen een korte inleiding van de directie over de structuur van het centrum. Het is niet allen voor jongeren maar ook voor ouderen. Door verschillende gehandicapten wordt er voor ons gezongen en gedichten voorgedragen. We krijgen daarna een rondleiding en er wordt gevraagd in verband met concoursen naar een beter mengpaneel en microfoons. Er is maar 1 microfoon beschikbaar. Daarnaast kunnen zij allerlei soorten hobby materiaal gebruiken zoals lappen kralen enz.



We brengen een bezoek aan het **Sanatorium**. Het Sanatorium heeft een regiofunctie. Er komen iedere 3 weken zo'n 90 kinderen van 3–



18 jaar. Zij hebben diverse problemen met de gezondheid van botten- longen- schildklier en de laatste jaren ook veel kinderen met

hartproblemen. De overheid steunt dit sanatorium met een jaarlijks bedrag voor eten en medewerkers. Het is echter eind oktober begin november op. Het gebeurt dan ook dat de medewerkers van hun eigen geld eieren of aardappels kopen. Geld voor schoonmaakmiddelen en als er iets vervangen moet worden is er nauwelijks. Ook hier steunen we waar we kunnen. Dit keer hadden we voor deze 90 kinderen een evangelisch tijdschrift met verhalen en puzzels, een zakje snoepjes, een tandenborstel, tandpasta en zeep. Ook kreeg ieder kind een zelfgemaakte kaart met de groeten uit Nederland.

Zaterdag. Vandaag bezoeken we **onze sponsorkinderen**. Bij Lili - Dima, Sergé en Artjom. Bij Katja - Dasja. Bij de fam. Markuts - Dima, waar we het middagmaal krijgen. Bij Maria - Vladik en Aljona. Bij fam. Berniek - Artjom. Alle sponsorkinderen zijn blij met de gekregen cadeautjes en de financiële ondersteuning die zij ontvangen.

Zondag. Deze keer bezoeken we de **kerk van Artsiukh**. Zjenja is er deze keer niet zelf. Hij heeft deze zondag andere verplichtingen. De dienst duurt 2 uur. Er worden tijdens de dienst ook gedichten voorgedragen en liederen gezongen. Na de dienst is er een maaltijd en even gezellig bijpraten. Nadat we de auto's opgehaald hebben vertrekken we naar Dvoretz.

Dvoretz. Maandag. Allereerst gaan we naar de winkel om **125 voedselpakketten** te maken met de daar al van tevoren klaargezette artikelen die in het pakket komen. We doen er zelf nog een evangelisch tijdschrift bij. Daarna wordt de dag gevuld met het wegbrengen van de voedselpakketten



bij de gezinnen die door de dokter en de burgemeester zijn samengesteld. Om 12.30h gaan we naar de kleuterschool om de kleuters een bezoekje te brengen voordat zij gaan slapen. Zij krijgen allemaal (42 kinderen) een tijdschrift, een verrassingszakje en een kaart met de groeten uit Nederland. In de school zijn de binnenmuren opnieuw beschilderd met prachtige gekleurde tekeningen door de man Raisa (gepensioneerd) De buitenruimte is mooi geëgaliseerd.

Dinsdag. Vandaag worden in Bella Gournan en in Ragotna 40 pakketten rondgebracht, en tot slot het bezoek aan de kerk in Novaljenja waar de laatste pakketten worden afgeleverd. We hebben met ds. Alexander een goed gesprek over de werkzaamheden in Djatlova en Novaljenja. Hij is volop bezig een kamp te realiseren voor de aankomende zomer voor kinderen die het moeilijk hebben.

Wij danken u allen voor de bijdragen in goederen en financiën. Dankzij U kunnen wij deze reizen maken. We kunnen het niet nalaten God te danken dat Hij ons weer de mogelijkheid gaf dit te kunnen doen.