

Avonddienst 18 juli 2021 - 19.00 uur

Voorganger: ds. Paul M. van Dam organist: Cees vd Slik

Welkom en mededelingen

Intredepsalm 100: 1, 2, 3

Juicht Gode toe, bazuïnt en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

Roept uit met blijdschap: "God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt."

Treedt statig binnen door de poort,
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

Stil gebed - bemoediging en groet

Zingen: Psalm 100: 4

Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Gebed bij de opening van de bijbel

OT Jesaja 12

Lied Zingende Gezegend 22 (melodie Gez. 428)

Heer, ik zal U loven
Voor uw toorn die boven
Mij is afgekeerd.
God van mijn vertrouwen,
Wat mij kon benauwen,
Gij hebt het geweerd!
Gij, mijn lied, verdrijft verdriet –
Heer, uw psalm blijft in mij zingen
En mijn angst bedwingen!

Trekkend door woestijnen
Zie ik daar fonteinen
Blinken in de zon;
Heil dat mij verheugde,
Zie ik schep met vreugde
Water uit de bron!
Prijst tezaam zijn grote naam,
Alle volken, hoort zijn daden,
Groot is zijn genade.

Laat ons Gode zingen,
Maakt de grote dingen
Die Hij deed, bekend!
Hij heeft zich ten leven,
Groot en zeer verheven,
Naar ons toegewend.
Zingt ter eer van God de Heer,
Hoog en heilig in ons midden –
Laat ons Hem aanbidden!

NT Mattheüs 9: 35 – 10: 15

Lied NLB 885

Groot is uw trouw, o Heer,
Mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart,
Dat bewijst Gij ook nu.

Refr. Groot is uw trouw, o Heer,
 Groot is uw trouw, o Heer,
 Iedere morgen aan mij weer betoond.
 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
 Groot is uw trouw, o Heer,
 Aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
Blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refr.

Uitleg en verkondiging



Zingen NLB Lied 973 / Luisterlied: <https://youtu.be/oCAySsDe4zk>

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,
halleluja,

om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,

om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,

roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneshijn.
Halleluja!

Geloofsbelijdenis

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

inzameling van de gaven - aandacht

Slotlied NLB 416 – Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen