

## **Zondagmorgen 18 juli**

10.00 uur: ds. Hans Schaap, organist: Cees vd Slik

### **Welkom en mededelingen**

#### **Zingen: Lied 139b**

Heer u doorgrond en kent mij  
Mijn zitten en mijn staan  
En U kent mijn gedachten  
Mijn liggen en mijn gaan  
De woorden van mijn mond, o Heer,  
die zijn voor u bekend  
En waar ik ook naar toe zou gaan  
Ik weet dat U daar bent  
Heer u bent altijd bij mij  
U legt Uw handen op mij  
en U bent voor mij, en naast mij  
en om mij heen

Refr. Heer u bent altijd bij mij  
U legt Uw handen op mij  
En U bent voor mij, en naast mij  
En om mij heen  
Elke dag

Heer u doorgrond en kent mij  
Want in de moederschoot  
ben ik door U geweven  
U bent oneindig groot  
Ik dank U voor dit wonder, Heer,  
dat U mijn leven kent  
en wat er ook gebeuren zal  
dat U steeds bij mij bent. Refr.

### **Stil gebed, votum en groet**

#### **Lied: Lied 747: 1,2**

Eens komt de grote zomer  
waarin zich 't hart verblijdt.  
God zal op aarde komen  
met groene eeuwigheid.  
De hemel en de aarde  
wordt stralende en puur.  
God zal zich openbaren  
in heel zijn creatuur.

Geen woord kan het bereiken,  
het is aan niets gelijk,  
met niets te vergelijken  
dat schone koninkrijk.  
Als God zich openbaren  
zal op de jongste dag  
dan zullen wij ervaren  
wat Hij met ons vermag.

### **Gebed**

### **Gods gebod**

### **Zingen: Lied 910: 3,4**

Hij die met heerlijkheden  
de leliën bekleedt,  
zal ook zijn kindren kleden,  
Hij kent ons lief en leed.  
Geen schepsel wordt vergeten,  
Hij houdt het al in stand,  
die vogels geeft te eten,  
Hij voedt ons uit zijn hand.

Al zal geen wijnstok dragen,  
geen vijgeboom zijn vrucht,  
al ligt het veld te klagen  
onder een lege lucht,  
God doet zijn hand toch open,  
zijn lof krijgt stem in mij.  
Daar ik op Hem mag hopen,  
ben ik alleen maar blij.

### **Kinderen naar Kindernevendienst**

### **Bijbellezing: Daniël 5: 1-6, 10-17, 22-30**

### **Zingen: Lied 978: 1,3,4**

Aan U behoort, o Heer der heren,  
de aarde met haar wel en wee,  
de steile bergen, koele meren,  
het vaste land, d'onzeekre zee.  
Van U getuigen dag en nacht.  
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Gij hebt de bloemen op de velden  
met koninklijke pracht bekleed.  
De zorgeloze vogels melden  
dat Gij uw schepping niet vergeet.  
't Is alles een gelijkenis  
van meer dan aards geheimenis.

Laat dan mijn hart U toebehoren  
en laat mij door de wereld gaan  
met open ogen, open oren  
om al uw tekens te verstaan.  
Dan is het aardse leven goed,  
omdat de hemel mij begroet.

### **Verkondiging: Een teken aan de wand!?**

#### **Zingen: Lied Psalm 139: 1,2,14**

HEER, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  
Gij volgt mij waar ik zit of sta.  
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
't ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:  
wie weet mijn wegen zoals Gij?  
Gij kent mijn leven woord voor woord,  
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.  
Ja overal, op al mijn wegen  
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt  
toch open voor uw aangezicht.  
Toets mij of niet een weg in mij  
mij schaadt en leidt aan U voorbij.  
O God, houd mij geheel omgeven,  
en leid mij op den weg ten leven.

### **Gebeden**

#### **Collecte aankondigen**

#### **Zingen: Lied 1010**

Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de wereld wil slechts strijd.  
Al wordt het recht beleden,  
de sterkste wint het pleit.  
Het onrecht heerst op aarde,  
de leugen triomfeert,  
ontluistert elke waarde,  
o red ons sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de aarde wacht zo lang,  
er wordt zo veel geleden,  
de mensen zijn zo bang,

de toekomst is zo duister  
en ons geloof zo klein;  
o Jezus Christus, luister  
en laat ons niet alleen!

Geef vrede, Heer, geef vrede,  
Gij die de vrede zijt,  
die voor ons hebt geleden,  
gestreden onze strijd,  
opdat wij zouden leven  
bevrijd van angst en pijn,  
de mensen blijdschap geven  
en vredestichters zijn.

Geef vrede, Heer, geef vrede,  
bekeer ons felle hart.  
Deel ons uw liefde mede,  
die onze boosheid tart,  
die onze mond leert spreken  
en onze handen leidt.  
Maak ons een levend teken:  
uw vrede wint de strijd!

**Zegen**