

Zondag 16 januari 2022, aanvang: 10.00 uur
Voorganger: dhr. Martin Padmos, organist: Cees vd Slik



Thema: De boodschap van Jezus in Nazareth

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 93 vers 1 en 4

- 1 *De Heer is Koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.*
- 4 *Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.*

Stil gebed / Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 71 vers 2 en 14

- 2 *Wees mij een burcht, waarheen ik vluchten,
waarin ik nacht en dag
mij veilig bergen mag.
Mijn Rots, bij U is niets te duchten,
Gij hebt in al mijn noden
redding en heil geboden.*
- 14 *Ja, mijn verlost hart zal juichen
en met mijn lippen saam
verheffen 's Heren naam.
Mijn tong zal van uw trouw getuigen,
mijn lied zal hen beschamen
die mijn verderf beramen.*

Wetslezing Deuteronomium 5: 6-21

Zingen: Lied 360 vers 1, 5 en 6

1. *Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid*

5. *Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.*

6. *Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.*

Gebed voor de opening van Gods Woord

Kindermoment – Kinderlied

Lezen: Jesaja 61: 1-3 en Lukas 4: 14 – 32

Zingen: Lied 723

*Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.*

*O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaders bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.*

Verkondiging: De boodschap van Jezus in Nazareth

1. *Inleiding*
2. *De boodschap (bevrijder, verlosser)*
3. *Reacties op de boodschap (irritatie, vijandschap, doodslag)*
4. *Gods antwoord (wonderteken ipv oordeel vgl Jes 61)*
5. *Jubeljaar*

Zingen: Lied 753 vers 1, 2, 4 en 5

*1. Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.*

*2. Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.*

*4. Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.*

*5. Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.*

Dankgebed, voorbede, stil gebed en gezamenlijk het Onze Vader

Aankondiging Collecten (bij uitgang)

Zingen: Lied 416 vers 1, 2 en 4

*Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn*

*Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn*

Zegenbede

Orgelspel

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk 3. Onderhoud Dorpskerk