

**15 mei 2022 avonddienst**

**Voorganger: ds. Nees Cluistra, organist Cees van der Slik**

**Welkom en mededelingen**

**Zingen: Psalm 98: 1**

*Zingt een nieuw lied voor God den Here,  
want Hij bracht wonderen tot stand.  
Wij zien Hem heerlijk triomferen  
met opgeheven rechterhand.  
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde  
bevrijdend heil en bindend recht  
voor alle volkeren op aarde.  
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.*

**Stil gebed / Bemoediging en groet**

**Zingen: Lied 655: 1, 4 en 5 (= Gezang 225)**

*Zingt voor de Heer een nieuw gezang!  
Hij laaft u heel uw leven lang  
met water uit de harde steen.  
Het is vol wondren om u heen.*

*De hand van God doet in de tijd  
tekenen van gerechtigheid.  
De Geest des Heren vuurt ons aan  
de heilige tekens te verstaan.*

*Wij zullen naar zijn land geleid  
doorleven tot in eeuwigheid  
en zingen bij zijn wederkeer  
een nieuw gezang voor God de Heer.*

**Gebed**

**Lezen: Psalm 43 en 1 Petr. 1: 3-9**

**Zingen: Psalm 43: 3, 4 en 5**

*O Here, God, kom mij bevrijden,  
zend mij uw waarheid en uw licht  
die naar uw heilige berg mij leiden,  
waar Gij mij woning wilt bereiden.  
Geef dat ik door U opgericht  
kom voor uw aangezicht.*

*Dan ga ik op tot uw altaren,  
tot U, o bron van zaligheid.  
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren  
en dankbaar ruisen alle snaren  
voor U die al mijn vreugde zijt  
en eindloos mij verblijdt.*

*Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,  
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?  
Vertrouw op 's Heren welbehagen.  
Hij doet weldra de morgen dagen.  
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:  
mijn redder is de Heer.*

### **Preek n.a.v. Psalm 43: 3a en 4a**

Zend uw licht en uw waarheid,  
Laten zij mij geleiden

Dan zal ik naderen tot het altaar van God,  
Tot God, mijn hoogste vreugde.

### **Zingen: Lied 903: 1 en 3 (= Gezang 426)**

*Zou ik niet van harte zingen  
Hem die zozeer mij verblijdt?  
Want ik zie in alle dingen  
niets dan zijn genegenheid.  
Is de hartslag van het leven  
niet de liefde van de Heer?  
Liefde draagt hen meer en meer,  
die in dienst van Hem zich geven.  
Alle dingen hebben tijd,  
maar Gods liefde eeuwigheid.*

*In het duister van de tijden  
ben ik nooit alleen geweest,  
want God gaf mij ten geleide  
op mijn wegen woord en Geest.  
Ja, de Heer doet mij geloven,  
Hij ontstak in mij het licht  
van het innerlijk gezicht,-  
dat zal dood noch duivel doven.  
Alle dingen hebben tijd,  
maar Gods liefde eeuwigheid.*

### **Geloofsbelijdenis**

## **Zingen: Lied 413: 1 en 3 (= Gezang 444)**

*Grote God, wij loven U,  
Heer, o sterkste aller sterken!  
Heel de wereld buigt voor U  
en bewondert uwe werken.  
Die Gij waart te allen tijd,  
blijft Gij ook in eeuwigheid.*

*Heer, ontferm U over ons,  
open uwe Vaderarmen,  
stort uw zegen over ons,  
neem ons op in uw erbarmen.  
Eeuwig blijft uw trouw bestaan-  
laat ons niet verloren gaan.*

## **Gebeden**

### **Collecten**

1. St. Open Doors 2. Kerk 3. Verwarming

## **Zingen: Lied 909: 1 en 3 (= Gezang 432)**

*Wat God doet, dat is welgedaan,  
zijn wil is wijs en heilig.  
'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,  
die hand geleidt mij veilig.  
In nood is mij  
zijn trouw nabij.  
Ja Hij, de Heer der Heren,  
blijft eeuwig wijs regeren.*

*Wat God doet, dat is welgedaan,  
daar laat ik het bij blijven.  
Al moet ik door de engten gaan  
waar mij de dood zal drijven -  
als God mij leidt  
kan ik de tijd  
van duisternis verdragen:  
ik zal zijn licht zien dagen.*

## **Zegen**

## **Orgelspel**