

**Morgendienst 15 mei 2022.**

**Voorganger: Ds. H.J. Franzen, Pijnacker, organist: Anthon den Braber**

**Orgelspel**

**Welkom en mededelingen**

**Zingen: Psalm 33: 1 en 2**

*Komt nu met zang en roert de snaren,  
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.  
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen  
een lofzang in de mond gelegd.  
Word' als nooit tevoren  
door wie Hem behoren  
't feestlied ingezet!  
Meldt de blijde mare  
bij de klank der snaren,  
steekt de loftrompet.*

*Zingt al wie leeft van Gods genade,  
want waarheid is al wat Hij zegt.  
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,  
op liefde rust zijn heilig recht.  
Die zich openbaarde  
overal op aarde,  
alles spreekt van Hem.  
Heemlen hoog verheven,  
vol van blinkend leven,  
schiep Hij door zijn stem.*

**Stil Gebed / Votum en Groet**

**Aanvangstekst: Jeremia 2: 1 en 2**

**Zingen: Psalm 33: 5**

*Van waar Hij woont, in 't licht verheven,  
ziet God op deze aarde neer.  
Al wat door mensen wordt bedreven,  
een open boek is 't voor de Heer.  
Woord voor woord te lezen  
is voor Hem hun wezen,  
want Hij vormt hun hart.  
Wat zij ook verzinnen,  
heimelijk beginnen,  
wordt door Hem ontward.*

**Wetslezing**

## **Zingen: Psalm 119: 66**

*Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,  
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.  
Onthoud mij uw getuigenissen niet.  
Ik was een schaap en had de weg verloren.  
Zoek, HEER, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.  
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.*

## **Gebed**

## **Schriftlezing: Joh. 21: 15-17, Openbaring 2: 1-7**

## **Zingen: Lied 908: 1 en 2 (= Gezang 430)**

*Ik heb U lief, o mijn beminde,  
die al mijn vreugd en sterkte zijt.  
Ik heb U lief, o welgezinde,  
wiens komst ik dag en nacht verbeid.  
Ik heb U lief, o schoonste licht,  
glans van Gods aangezicht.*

*Ik heb U lief, o Gij mijn leven,  
vriend die mij trouw zijt tot het eind.  
Ik wil aan U mij overgeven,  
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt.  
Ik heb U lief, - o kom dan, kom,  
Christus, mijn Bruidegom!*

*Ik heb U lief, o wonderschone,  
ik heb U lief, Gij zijt mijn God.  
Ik vraag U, dat Gij mij zult lonen;  
ik heb U lief, ook in de nood.  
Ik heb U lief, o schoonste licht,  
gezegend Aangezicht!*

## **Prediking**

Tekst: Joh. 21: Heb je Mij lief?

## **Zingen: Lied 908: 4 en 6**

*Ik ging verdwaald langs vele wegen,  
ik zocht U wel, maar vond U niet,  
ik ging verblind het duister tegen,  
ik minde wat de wereld biedt.  
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend,  
dat ik U heb herkend.*

*Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,  
dat ik niet weer verdwalen zal;  
houd Gij mijn voeten op uw wegen,  
dan brengen zij mij niet ten val.  
O licht, dat op mijn leven viel,  
verlicht mij lijf en ziel.*

## **Gebeden**

### **Liefde- en vreugdegaven**

1. St. Open Doors 2. Kerk 3. Verwarming

### **Slotzang: ELB Lied 377: 1, 2 en 3**

*U bid ik aan, o macht der liefde,  
die zich in Jezus openbaart,  
God zocht ook mij, hoezeer 'k Hem griede;  
Voor mij ook kwam zijn Zoon op aard.  
'k Vergeet mij zelf, waar 'k in de golven  
Van zulk een liefde word bedolven.*

*Hoe zijt Gij mij zo zeer genegen  
en hoe verlangt uw hart naar mij.  
Gij komt mij met uw liefde tegen,  
opdat ook ik de uwe zij.  
Gij, trouwe Heer, hebt mij verkoren,  
U wil ik eeuwig U toebehoren.*

*U wil ik zoeken, U mij geven;  
bij U slechts vind ik lavenis;  
in U alleen heb ik het leven,  
en niet in 't geen van de aarde is;  
bij U is rust, bij U verblijden;  
U, Heer, U wil mijn hart zich wijden.*

## **Zegen**