

## **Liturgie 20-11-2022 10.00 uur, laatste zondag kerkelijk jaar**

**Voorgangers:** ds. Nees Cluistra en ouderenpastor Annemiek Bomhof-Vrij

**Organist:** Cees van der Slik, m.m.v. muziekgroep

### **Orgelspel**

### **Welkom en mededelingen**

### **Intochtslied: Psalm 116: 1 en 4**

*God heb ik lief, want die getrouwe Heer  
nam, toen ik riep, met toegenegen oren  
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen  
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.*

*O God, mijn God, die van de dood mij redt,  
mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren  
mag ik weer vrij in 's levens land verkeren,  
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.*

### **Stil gebed / Bemoediging en groet**

### **Aanvangstekst: 1 Thessalonicenzen 4: 13-14**

13 Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over degenen die u ontvallen zijn, zodat u niet hoeft te treuren, zoals anderen, die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij zich zal halen, samen met Jezus zelf.

### **Zingen: Lied 23b: 1, 2 en 3 De Heer is mijn herder**

*De Heer is mijn Herder!  
'k Heb al wat mij lust;  
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden.  
Hij voert mij al zachtkens  
aan waat'ren der rust.*

*De Heer is mijn Herder!  
Hij waakt voor mijn ziel,  
Hij brengt mij op wegen  
van goedheid en zegen,  
Hij schraagt me als ik wankel,  
Hij draagt me als ik viel.*

*De Heer is mijn Herder!  
Al dreigt ook het graf,  
geen kwaad zal ik vrezen,  
Gij zult bij mij wezen;  
o Heer, mij vertroosten  
uw stok en uw staf!*

### **Gebed**

## **Zingen: Tot we thuis zijn (Lev) (door muziekgroep, refrein met allen)**

*Voor de vroege ochtenduurtsjes, voor het klaar staan elke dag  
Voor het bierkje, de gesprekken, tot diep in de nacht  
Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt  
Daarvoor wil ik zeggen: "bedankt!"*

*Voor de bloemen die je stuurde, goed getimed dus onverwachts  
Voor de keren dat je langskwam voor een knuffel en een lach  
Voor je appje, geen reden. Het leven dat we delen  
Daarvoor wil ik zeggen: "bedankt!"*

*Refr. Want we geven en ontvangen  
We huilen en we lachen  
We lopen samen op totdat we thuis zijn  
We zijn boos en we vergeven  
We proosten op het leven  
Samen door het leven tot we thuis zijn*

*Voor het samen met me bidden als ik zelf de kracht niet heb  
Voor het "hé hallo, hoe gaat het?" bij de koffie in de kerk  
Voor je praten, je zwijgen, in ieder jaargetijde  
Daarvoor wil ik zeggen: "bedankt!"*

*Refr Want we geven en ontvangen  
We huilen en we lachen  
We lopen samen op totdat we thuis zijn  
We zijn boos en we vergeven  
We proosten op het leven  
Samen door het leven tot we thuis zijn*

*-tussenspel-*

*Refr. Want we geven en ontvangen  
We huilen en we lachen  
We lopen samen op totdat we thuis zijn  
We zijn boos en we vergeven  
We proosten op het leven  
Samen door het leven tot we thuis zijn  
We lopen samen op totdat we thuis zijn.*

*-a capella-*

*Want we geven en ontvangen  
We huilen en we lachen  
We lopen samen op totdat we thuis zijn  
We zijn boos en we vergeven  
We proosten op het leven  
Samen door het leven tot we thuis zijn  
We lopen samen op totdat we thuis zijn*

## **Lezen: Genesis 50: 15-26**

## **Zingen: Psalm 139: 1 en 9**

*Heer, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  
Gij volgt mij waar ik zit of sta.  
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
't ligt alles open voor uw ogen.*

*Gij zijt mij overal nabij,  
uw ogen waken over mij  
van toen ik vormloos ben ontstaan.  
Gij wist hoe het zou verder gaan.  
Ja, in uw boek stond reeds te lezen,  
wat eens mijn levensweg zou wezen.*

## **Lezen: Hebreëën 11: 13-15, 20-22**

## **Zingen: Lied 801: 1, 7 en 8**

*Door de nacht van strijd en zorgen  
schrijdt de stoet der pelgrims voort,  
vol verlangen naar de morgen,  
waar de hemel hen verhoort.*

*Zo gaan wij hier met elkander  
door de nacht op weg naar huis,  
pelgrims die uit alle landen  
samenkomen om het kruis.*

*Die aan kruis en graf ontheven  
zullen zingen lof en prijs  
aan den Heer van dood en leven  
in zijn zalig paradijs.*

## **Verkondiging**

## **Zingen: Lied 947**

*Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen  
en loslaat wat het leven bood,  
kom, Geest, uw zegen op mij leggen,  
verzekert mij: Gods trouw blijft groot.*

*Wanneer mijn hart nu moet aanvaarden  
wat mij het lot te dragen geeft,  
kom, Christus, kom en wis mijn tranen,  
als ik mij aan U overgeef.*

*Wanneer mijn hart, tot U geheven,  
het thuis herkent, dat Gij ons biedt,  
blijf Vader, mij met licht omgeven,  
en al mijn klagen wordt een lied.*

## **In Herinnering door Annemieke Bomhof-Vrij**

Na een intro worden de namen genoemd van de leden die ons in het afgelopen 'kerkelijk jaar' zijn ontvallen. Onder het noemen van de namen worden de lichtjes aangestoken door Noé van Oosten en wordt er een bloem in de vaas gedaan.

### **Zingen: Opw. 818 (meezingen met Muziekgroep)**

*Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.  
Eenmaal heelt U iedere wond,  
heel de oude wereld verdwijnt;  
de pijn voorbij.*

*Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.  
Eenmaal zal het duidelijk zijn,  
alle zorg en wanhoop verdwijnt;  
de angst voorbij.*

*Refrein:  
Op die dag, in de hemel,  
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,  
dan zijn wij bij Jezus  
en klinkt het overwinningslied.*

*Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,  
kan genade heerlijker zijn?  
En U maakt ons anders en nieuw,  
op die dag.*

*Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.  
Eenmaal is het vechten voorbij,  
dan zien we uw macht en uw pracht,  
op die dag.*

*(Refrein 2x)  
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,  
kan genade heerlijker zijn?  
En U maakt ons anders en nieuw.  
Ja, U maakt ons anders en nieuw.  
U maakt alles anders en nieuw  
op die dag.*

*(Refrein)  
En klinkt het overwinningslied.*

## **Gebeden**

### **Aankondiging collecten**

1. Diaconie 2. Kerk 3. Bloemenfonds

## **Slotlied: ELB 413: 1, 3 en 4**

*Lichtstad met uw paarden poorten  
Wondere stad zo hoog gebouwd  
Nimmer heeft men hier op aarde  
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd*

*Refr. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten  
luisteren naar zijn liefdestem  
daar geen rouw meer en geen tranen  
in het nieuw Jeruzalem*

*Schoon tehuis voor moede pelgrims'  
komend uit de zandwoestijn,  
waar zij rusten van hun werken  
bij de springende fontein.  
Refr.*

*Wat een vreugde zal dat wezen  
straks vereend te zijn met Hem  
in die stad met paarden poorten  
in het nieuw Jeruzalem.  
Refr.*

### **Zegen**

Amenzang

### **Orgelspel**

'U zij de glorie'