

Liturgie 1 september 2024, 10:00 uur, Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. Nees Cluistra, organist: Cees van der Slik

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 36: 2

*Uw heil is als de hemel hoog,
uw trouw verheft zich voor ons oog
tot in de hoogste wolken.
Uw recht is als de bergen vast,
uw oordeel als de vloed die wast,
tot schrik voor alle volken.
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij,
ja, over mens en dier wilt Gij
alom uw vleug'len spreiden.
Bij U te wonen, Heer, is goed,
met spijs en drank in overvloed
wilt Gij ons hart verblijden.*

Stil gebed, Bemoediging en groet

Aanvangstekst Jakobus 5: 16b-18

'Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drieënhalf jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht weer voort.'

Zingen Psalm 81: 9, 10 en 14

*Leef uit mijn verbond.
Vraag van Mij vrijmoedig.
Open wijd uw mond.
Al wat u ontbreekt,
al waar gij om smeekt
geef Ik overvloedig.*

*Maar mijn eigen volk
was Mij niet ter wille.
Hoogmoed was hun tolk
en Ik liet hen gaan
in hun eigen waan
om hun trots te stillen.*

*Keer terug tot Mij
Israël, gij trotse
en de woestenij
zal weer bloeien gaan;
Ik geef most en graan,
honing uit de rotsen.*

Gebed

Kindermoment



Kinderlied: Dank U wel, <https://www.youtube.com/watch?v=KiL1Yyg9VkQ>

Lezen 1 Koningen 17: 1-16

Zingen Lied 91a: 1 en 2

*Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.*

*Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.*

Verkondiging

Zingen Lied 840 (= Gez. 51)

*Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom,
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt kom en ik kom.*

*O mijn God, Gij zegt ga en ik ga,
Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.*

*Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt,
ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.*

Viering Heilig Avondmaal

Inleiding op de viering

Zingen Lied 340b: Geloofsbelijdenis

Viering

Lezen 1 Korinthe 10: 12-13, 14-17 en 21-24

Als afsluiting van de viering, elke tafel een gedeelte

Zingen als lofprijzing: Lied 869: 4, 5 en 7 (= Gez. 431)

Elke tafel een couplet

*Ik riep de Heer aan in de nood:
O God, hoor naar mijn klagen!
Toen redde Hij mij van de dood.
Zijn goedheid blijft ons dragen.
Daarom, o Here, dank ik U,
o dankt Hem met mij, dankt Hem nu!
Geeft onze God de ere!*

*Wie alle troost ontberen moet
en wien geen mens kan helpen,
houdt moed, God zal met overvloed
van heil u overstelpen.
Hij buigt zich over het bestaan
van hen die door de diepte gaan.
Geeft onze God de ere!*

*Gij allen die van Christus zijt,
geeft onze God de ere!
Die 't merk draagt van zijn majesteit,
geeft onze God de ere!
Roept, al wie goden zijn ten spot:
De Heer is God, de Heer is God!
Geeft onze God de ere!*



Avondmaalscollecte Zuid-Soedan (Cordaid)

Gebeden

Collecten

1. Diaconie 2. Kerk

Zingen ELB 186a

*Leid mij Heer, o machtig Heiland,
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.
Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider.
vul mij met uw Geest steeds meer.
Vul mij met uw Geest steeds meer.*

*Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
Leid mij steeds door uwe liefde,
groeierend naar uw beeld, o Heer.
Brood des Levens, brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U.
Voed mij dat ik groei naar U.*

*Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom'.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in Uw kracht.
Kom, Heer Jezus, in Uw kracht.*

Zegen

Amenzang