

## Liturgie zondag 29 september 2024, 10:00 uur

Voorganger: mw. Maaïke Bal-Plomp, organist: Cees van der Slik

### Welkom en mededelingen

#### Zingen Lied 836: 1 en 2

*O Heer die onze Vader zijt,  
vergeef ons onze schuld.  
Wijs ons de weg der zaligheid  
en laat ons hart, door U geleid,  
met liefde zijn vervuld,  
met liefde zijn vervuld.*

*Geef dat uw roepstem wordt gehoord,  
als eenmaal bij de zee.  
Geef dat ook wij Uw nodend woord,  
vertrouwen, volgen ongestoord,  
op weg gaan met U mee,  
op weg gaan met U mee.*

### Stil gebed, bemoediging en groet

#### Zingen Lied 657: 1 en 4

*Zolang wij ademen,  
schept Gij in ons de kracht.  
Om zingend te vertalen  
waartoe wij zijn gedacht:  
elkaar zijn wij gegeven  
tot kleur en samenklank.  
De lofzang om het leven  
geeft stem aan onze dank.*

*Ons lied wordt steeds gedragen  
door vleugels van de hoop,  
het stijgt de angst te boven,  
om leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten,  
het ademt van uw Geest.  
In ons gezang mag lichten  
het komend bruiloftsfeest.*

### Gebed

### Kindermoment

## Schriftlezing

Marcus 6: 45-54

### Zingen Lied 917: 1, 3, 4 en 6 (= Gez. 56)

*Ga in het schip, zegt Gij,  
steek van het strand,  
Vaar tegen wind en tij,  
vaar naar de overkant,  
wacht daar op Mij.*

*Wij zien alleen nog maar  
water en wind.  
Zegt Gij dan: wacht Mij daar?  
Wij, nu de nacht begint,  
weten niet waar.*

*Wandelt Gij als een schim  
over het meer?  
Werd Gij een verre glimp?  
Heer, zijt Gij onze Heer,  
kom van de kim!*

*Ik ben het, zegt Gij dan.  
Kom maar met Mij  
mee naar de overkant.  
Wees maar niet bang, zegt Gij,  
hier is mijn hand.*



## Verkondiging

### Zingen Lied 413: 1 en 3 (= Gez. 444)

*Grote God, wij loven U,  
Heer, o sterkste aller sterken!  
Heel de wereld buigt voor U  
en bewondert Uwe werken.  
Die Gij waart te allen tijd,  
blijft Gij ook in eeuwigheid.*

*Heer, ontferm U over ons,  
open uwe Vaderarmen,  
stort uw zegen over ons,  
neem ons op in uw erbarmen.  
Eeuwig blijft uw trouw bestaan  
laat ons niet verloren gaan.*

## **Gebeden**

### **Collecten**

1. Tear Fund 2. Kerk 3. Onderhoud Dorpskerk

### **Zingen Lied 425**

*Vervuld van uw zegen  
gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis  
waar uw stem wordt gehoord  
in Christus verbonden  
tezamen gezonden  
op weg in een wereld  
die wacht op uw woord*

*Om daar in genade  
uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep  
in het donkerste dal  
door liefde gedreven  
om wie met ons leven  
uw zegen te brengen  
die vrucht dragen zal.*

### **Zegen**

Amenzang