

**Orde van dienst Dorpskerk Capelle a/d
IJssel Ochtenddienst 13 Januari 2019**

- Welkom en afkondigingen

- **Zingen: Psalm 100: 1, 3 en 4**

Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijkdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

- Stil gebed, Votum en Groet
- Aanvangstekst: Titus 3 : 4 t/m 6

- **Zingen: ELB 241**

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

- Gebed om ontferming

- **Zingen als wegwijzing: Lied 310**

Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!

Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,
veracht, misbruik de hemel niet;
dankbaar zal ieder respecteren
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!

Sla wat het voorgeslacht ons leerde
niet onnadenkend in de wind.
Dood nooit wie zich niet kan verweren -
wie drift bemint wordt ziende blind.

Breek geen verbond, voorgoed gesloten,
blijf trouw aan wie u liefde gaf.
Diefstal kan geen geluk vergroten;
neem niet uw naaste vreugde af.
Leugen en laster? Valse goden!
Begeerte baart slechts bitterheid.
Ga op de weg van Gods geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!

- Gebed

- **Zingen: ELB 429**

Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede in mijn hart.

Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap in mijn hart.
Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap in mijn hart.

Ik heb lief als mijn Jezus,
ik heb lief als mijn Jezus,
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.
Ik heb lief als mijn Jezus,
ik heb lief als mijn Jezus,
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.

Een rivier vol van vrede,
een fontein vol van blijdschap,
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.

Een rivier vol van vrede,
een fontein vol van blijdschap,
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.

- kinderen gaan naar de KND

- Schriftlezing: Lukas 3: 3-22

- **Zingen: Lied 456b: 1, 3, 4 en 7**

Kwam van Godswege
een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen,
Johannes was zijn naam.
Man van Godswege,
Johannes was zijn naam.

Doper, wat liep je
in kemelharen pij,
als een profeet, wat riep je
daar in die woestenij?
Doper, wat riep je
daar in die woestenij?

‘Dat wij omkeren,
verlaten ons domein,
beleven ’t woord des Heren
en niet weerbarstig zijn.
Dat wij omkeren
en niet weerbarstig zijn.’

Volk uitentreuren
gezet in de nacht,
Gods woord zal u gebeuren
zolang gij Hem verwacht.
Sta te gebeuren,
kom, woord, in onze nacht.

- Verkondiging

- **Zingen: Lied 686: 1, 2 en 3**

De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt

wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

- Dankgebed

- Collecte

- **Zingen: Lied 422**

Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

- Zegen (gesproken amen)

- **Zingen: Lied 425**

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt
gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

- Orgelspel